



# SMALLGROUP PROGRAMMA

#JEZUS 2020 - Get free

## HANGOUT TIPS

Online smallgroup is voor velen nieuw. Het biedt echter veel nieuwe mogelijkheden om nieuwe mensen een kijkje te laten nemen in je groep. Hier wat tips voor deze online bijeenkomsten:

### # Wees voorbereid

# Als de groep te groot wordt, maak er twee kleinere groepen van

# Gebruik de mute-knop om chaos te voorkomen

# Laat iedereen iets lekkers drinken

---

## IJSBREKER | 20 MIN

Hoe besteed jij momenteel (in tijden van corona) jouw tijd?

---

## HEARTBEAT

We leggen alles uit ons oude leven en 'Egypte' neer bij het kruis. Bij Jezus ontvangen we vrijheid en genezing, herstel en leven! Ieder leert deze uitwisseling te maken en hoe ze praktisch bloed van Jezus, het lam van God, kunnen claimen door avondmaal en gebed. Onze overwinning is in Jezus!

---

## VERDIEPING & TOEPASSING | 40-60 MINUTEN

### MESSAGE OUTLINE

---

'Want Ik zal deze nacht door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen, Ik, de Here. Het bloed aan de deurposten zal voor Mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. Als Ik het bloed zie, sla Ik d'ijt huis over. Uw eerstgeborenen zullen niet het slachtoffer worden van de straf die Ik Egypte ga opleggen.'  
Exodus 12:12-13 | De Bijbel - Het Boek

'Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus zijn twaalf leerlingen even apart. Hij vertelde hun wat er met Hem zou gebeuren: "Als wij in de stad aankomen, zal Ik, de Mensenzoon, in handen van de leidende priesters en de bijbelgeleerden vallen. Ze zullen Mij ter dood veroordelen. Daarna zal Ik worden uitgeleverd aan de Romeinen. Die zullen Mij bespotten, afranselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Ik weer levend worden."  
Mattheus 20:17-19 | De Bijbel - Het Boek

### HET BLOED VAN HET LAM IS...

#### ...ONZE BESCHERMING

'Want Ik zal deze nacht door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen, Ik, de Here. Het bloed aan de deurposten zal voor Mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. Als Ik het bloed zie, sla Ik d'ijt huis over. Uw eerstgeborenen zullen niet het slachtoffer worden van de straf die Ik Egypte ga opleggen.'  
Exodus 12:12-13 | De Bijbel - Het Boek

'Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.'  
Johannes 3:16 | De Bijbel - Het Boek

#### ...ONZE TOEGANG TOT DE VADER (GOD)

'Hier ben Ik om uw wil te doen. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Door te doen wat God van Hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De gewone priesters waren dag in dag uit in

de tempel bezig en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonden niet konden wegnemen. Maar nadat Christus Zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven als een offer voor alle tijden, ging Hij aan Gods rechterhand zitten. '

Hebreeën 10:9-12 | De Bijbel - Het Boek

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven" antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader. "

Johannes 14:6 | De Bijbel - Het Boek

### ...ONS LEVEN

'Tegen de middag werd het in het hele land donker. Dat duurde tot een uur of drie. Het zonlicht was weg. Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden. Op dat moment riep Jezus: "Vader, in uw handen leg Ik mijn geest!:

En met die woorden blies Hij zijn laatste adem uit. '

Lucas 23:44-46 | De Bijbel - Het Boek

### ... ONZE VRIJHEID

'Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij een met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. '

1 Johannes 1:7 | De Bijbel - Het Boek

### ...ONZE REDDING

'Na het eten nam Hij ook de beker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan Mij."

1 Korinthiers 11:25 | De Bijbel - Het Boek

---

## SMALLGROUP QUESTIONS

Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om gesprekken op gang te brengen. Bepaal zelf welke vragen voor jouw groep of specifieke personen van toepassing zijn.

# Bespreek met elkaar de ideeën die jullie vorige week hadden over het ondersteunen van anderen in tijden van corona. Welke idee heb je uitgevoerd en hoe pakte dat uit?

# De Israëlieten werden bevrijdt uit Egypte. Jezus wil ons steeds weer bevrijden van wat ons neerdrukt. Waar zou jij meer vrijheid in willen ervaren?

# Welke simpele actie, waarvan je weet dat God het van je vraagt, moet jij nog steeds doen? Hoe kun je deze stap daadwerkelijk zetten?

# Jezus bloed heeft ervoor gezorgd dat wij vrij kunnen zijn. Doe met elkaar het avondmaal ter herinnering aan het bloed dat voor ons gevloeid heeft. Ieder in zijn eigen omgeving. Laat iemand het Mattheus 26 vers 26 t/m 30 hardop voorlezen. Neem daarna de tijd om Jezus om de beurt te bedanken voor wat Hij voor jou gedaan heeft.

# Bid met elkaar voor de mensen die lijden aan de gevolgen van corona. Denk hierbij aan de zieken, ondernemers, mensen die thuis zitten zonder werk en inkomsten, kinderen die thuis geen veilige situatie hebben. Bid ook om wijsheid voor regeringsleiders en verplegende hulpverleners.

---

## ICF SERIES & EVENTS

**Communiceer & promoot regelmatig de verschillende ICF Series & Events.  
Deze momenten helpen jouw smallgroup leden te groeien in hun relatie met God.**

Tot nader orde vinden celebrations op alle locaties alleen online plaats. Dit heeft te maken met de maatregelen om het corona virus te beperken. Klik [hier](#) voor meer informatie.

### SERIE - #JESUS2020

08.03 Get started

15.03 Get together

22.03 Get going

29.03 Get free

05.04 Get united

