



# SMALLGROUP PROGRAMMA

BEST OF SUMMER - Wanneer tengeslag niet jouw schuld is

## INDELING VAN DE SMALLGROUP TIJD

### HET IJS BREKEN | 🕒 20 minuten

Besprek met elkaar hoe je week was en gebruik zonnig de ijsbreker om gesprekken op gang te brengen. Sommige smallgroups hebben de gewoonte om regelmatig met elkaar te eten voor aanvang van de smallgroup. Gebruik die tijd dan om het ijs te breken.

### VIP LIFESTYLE | 🕒 20-30 minuten

Gebruik deze tijd om samen na te denken over hoe jullie als groep VIP uitjes kunnen organiseren. Bid voor de mensen waarvan je hoopt dat ze Jezus zullen leren kennen. Ga na wie jullie kunnen uitnodigen voor een celebration.

### VERDIEPING & TOEPASSING | 🕒 40-60 minuten

Behandel de vragen die zijn opgesteld naar aanleiding van de message. Bij een grote groep kan ervoor gekozen worden om op te splitsen in kleinere groepjes.

---

## IJSBREKER | 🕒 20 MIN

Wat zijn jouw vakantieplannen?

---

## VIP LIFESTYLE QUESTION | 🕒 20-30 MIN

Neem de tijd om heel gericht voor jullie VIP's te bidden.

---

## HEARTBEAT

Soms hebben we tegenslagen in het leven door de schuld van anderen. De grootste stormen in ons leven ontstaan vaak door wat anderen ons aandoen. Paulus weet hier alles van. Hij wilde niets liever dan naar Rome om over Jezus te vertellen, maar hij leed schipbreuk door de schuld van anderen. De schipbreuk was het gevolg van slechte beslissingen, die het personeel van het schip nam omdat zij luisterden naar advies wat niet van God kwam, ze deden wat de rest ook deed en ze rekenden op omstandigheden in plaats van op Jezus. De storm waarin ze terecht kwamen zorgde ervoor dat ze van hun doel afdreven, dat ze overboord gooiden waar ze waarde aan hechten en dat ze hopeloos werden. In zo'n storm zijn er drie ankers die ons stabiliteit geven: Gods aanwezigheid, Gods plan en Gods beloftes.

---

## VERDIEPING & TOEPASSING | 🕒 40-60 MINUTEN

### MESSAGE OUTLINE

---

Ze stootten echter op een zandbank, en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten, en door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken.  
Handelingen 27:41 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### WAT ZORGT ERVOOR DAT MENSEN SLECHTE BESLISSINGEN MAKEN:

### # LUISTEREN NAAR ADVIES DAT NIET VAN GOD KOMT

Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt: 'Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren: niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens.' Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus.  
Handelingen 27:9-11 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### # DE REST NADOEN

Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Feniks te bereiken, een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind, en daar te overwinteren.  
Handelingen 27:12 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### # REKENEN OP OMSTANDIGHEDEN IN PLAATS VAN OP JEZUS

Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee, en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. Maar al spoedig stak er een hevige afluende wind op, die Eurakylon wordt genoemd.  
Handelingen 27:13-14 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

## WAT JE MOET WETEN OVER STORMEN

### # STORMEN KUNNEN ERVOOR ZORGEN DAT WE VAN ONS DOEL AFDRIJVEN

Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de Syrte aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven.  
Handelingen 27:15-17 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### # STORMEN KUNNEN ERVOOR ZORGEN DAT WE OVERBOORD GOOIEN WAT WE BELANGRIJK VONDEN

Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee.  
Handelingen 27:18-19 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### # STORMEN KUNNEN ERVOOR ZORGEN DAT WE HOPELOOS WORDEN

Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.  
Handelingen 27:20 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel,  
Hebreeën 6:19 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

## DRIE ANKERS DIE JE STABILITEIT GEVEN

### # GODS AANWEZIGHEID

Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: 'Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien.  
Handelingen 27:21-23 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### # GODS PLAN

Hij zei: 'Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.  
Handelingen 27:24 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### # GODS BELOFTE

'Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.  
We zullen stranden op een of ander eiland.'  
Handelingen 27:25-26

## SMALLGROUP QUESTIONS

Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om gesprekken op gang te brengen. Bepaal zelf welke vragen voor jouw groep of specifieke personen van toepassing zijn.

# Wat is jouw natuurlijke reactie op tegenslagen?

# Welke storm of tegenslag heb jij onlangs ervaren?

# Paulus had Malta niet nodig, maar Malta had Paulus nodig. Vele mensen leren Jezus kennen. Hoe heeft een storm in jouw leven ervoor gezorgd dat anderen versterkt of gered werden?

# Hoe kun jij je voorbereiden op de stormen die zullen komen?

# God geeft ons drie ankers die ons stabiliteit geven in de stormen van het leven. Aan welk anker wil jij je meer vasthouden?

# Bid voor elkaar en specifiek voor wie op dit moment door een storm gaat.

---

## COACHING - FEEDBACK - HULP?

**FNEEM CONTACT OP MET EEN VAN DE SMALLGROUP COACHES, ALS JE COACHING NODIG HEBT, FEEDBACK WILT OF EEN VRAAG HEBT.**

### ICF LEIDEN - MANNEN GROEPEN

Jos Keur  
[jos.keur@icf-leiden.nl](mailto:jos.keur@icf-leiden.nl)

### ICF LEIDEN - VROUWEN GROEPEN

Wendy Keur  
[wendy.keur@icf-leiden.nl](mailto:wendy.keur@icf-leiden.nl)

### ICF LEIDEN - GEMENGDE GROEPEN

Wendy Keur  
[wendy.keur@icf-leiden.nl](mailto:wendy.keur@icf-leiden.nl)

### ICF LEIDEN - INTERNATIONALS

Esther Westera  
[esther.westera@icf-leiden.nl](mailto:esther.westera@icf-leiden.nl)