



# SMALLGROUP PROGRAMMA

#JESUS - Ik ben de deur

## INDELING VAN DE SMALLGROUP TIJD

### HET IJS BREKEN | 🕒 20 minuten

Besprek met elkaar hoe je week was en gebruik zonnig de ijsbreker om gesprekken op gang te brengen. Sommige smallgroups hebben de gewoonte om regelmatig met elkaar te eten voor aanvang van de smallgroup. Gebruik die tijd dan om het ijs te breken.

### VIP LIFESTYLE | 🕒 20-30 minuten

Gebruik deze tijd om samen na te denken over hoe jullie als groep VIP uitjes kunnen organiseren. Bid voor de mensen waarvan je hoopt dat ze Jezus zullen leren kennen. Ga na wie jullie kunnen uitnodigen voor een celebration.

### VERDIEPING & TOEPASSING | 🕒 40-60 minuten

Behandel de vragen die zijn opgesteld naar aanleiding van de message. Bij een grote groep kan ervoor gekozen worden om op te splitsen in kleinere groepjes.

---

## IJSBREKER | 🕒 20 MIN

Wat is jouw lievelingsvervoermiddel?

---

## VIP LIFESTYLE QUESTION | 🕒 20-30 MIN

Wie kun jij uitnodigen voor de musical op 20 april? Denk hier samen over na en bid voor deze mensen.

---

## HEARTBEAT

Jezus zegt dat hij de deur is. Daarmee verwijst hij naar de deur van de schaapskooi: vroeger lag een herder in de opening van de schaapskooi en was hij daarmee de deur om in en uit de schaapskooi te kunnen gaan. Jezus als deur geeft ons toegang tot de schaapskooi, wat betekent dat hij ons toegang geeft tot zijn familie. Dat kan alleen omdat hij onze fouten uit het verleden heeft vergeten en ons gered heeft. Jezus als deur laat ook zien dat we niet worden opgesloten in de schaapskooi, maar uit en in kunnen lopen & toch elke weer thuis kunnen komen bij hem. We horen bij hem, hij geeft ons identiteit en vrijheid. Tot slot betekent Jezus als deur ook dat wij een vol en eeuwig leven kunnen hebben: de herder leidt ons namelijk naar goede weidegrond. Jezus is de enige die ons deze drie dingen (redding, identiteit en eeuwig leven) kan bieden.

---

## VERDIEPING & TOEPASSING | 🕒 40-60 MINUTEN

### MESSAGE OUTLINE

Iemand die uitspraken heeft gedaan zoals Jezus kan niet slechts een goede moraal prediker zijn.  
Hij is of een gek, of een leugenaar of hij is God.  
C.S. Lewis

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden  
Johannes 10:9 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

### 3 FUNCTIES VAN DE DEUR

#### # DE DEUR ALS TOEGANG TOT REDDING

"wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden"

Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen!  
Jesaja 59:2 De Bijbel - Groot Nieuws Bijbel

#### # DE DEUR TOT BURGERSCHAP

"hij zal in en uit lopen"

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.  
Galaten 4:6-7 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  
Efeziërs 1:13-14

#### # DE DEUR NAAR EEUWIG LEVEN

"en hij zal weidegrond vinden."

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.  
Johannes 17:3 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

#### # JEZUS DE DEUR TOT LEVEN

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.  
Matheus 7:13-14 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling

---

## SMALLGROUP QUESTIONS

Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om gesprekken op gang te brengen. Bepaal zelf welke vragen voor jouw groep of specifieke personen van toepassing zijn.

# Waar denk jij aan als er gesproken wordt over deuren in het leven?

# Als mens kiezen we onze eigen deuren om vervulling te krijgen. De ervaring leert ons dat het slechts tijdelijke vervulling is. Wat zijn dingen waarin jij vervulling hebt gezocht? Wat bracht het je?

# Jezus is de deur tot (eeuwig) leven. Er is geen alternatief. De bijbel vertelt ons dat we als mens tot leven komen als we Jezus accepteren in ons leven. Wat doet het besef van eeuwig leven met jou?

# Door Jezus komen we tot leven. Op welk gebied zie je dat jij meer tot leven bent gekomen sinds je Jezus kent? Wat is er veranderd?

# Waarin zou je meer op Jezus moeten vertrouwen in plaats van op jezelf of je eigen deuren? Bid hier met elkaar voor.

---

## ICF SERIES & EVENTS

**Communiceer & promoot regelmatig de verschillende ICF Series & Events.  
Deze momenten helpen jouw smallgroup leden te groeien in hun relatie met God.**

### **SERIE - #JESUS**

10.03 Ik ben het brood  
17.03 Ik ben de herder  
24.03 Ik ben het licht  
31.03 Ik ben de weg  
07.04 Ik ben de deur  
14.04 Ik ben de wijnstok



## **COACHING - FEEDBACK - HULP?**

**Neem contact op met een van de smallgroup coaches, als je coaching nodig hebt, feedback wilt of een vraag hebt.**

### **ICF LEIDEN - MANNEN GROEPEN**

Jos Keur  
[jos.keur@icf-leiden.nl](mailto:jos.keur@icf-leiden.nl)

### **ICF LEIDEN - VROUWEN GROEPEN**

Wendy Keur  
[wendy.keur@icf-leiden.nl](mailto:wendy.keur@icf-leiden.nl)

### **ICF LEIDEN - GEMENGDE GROEPEN**

Wendy Keur  
[wendy.keur@icf-leiden.nl](mailto:wendy.keur@icf-leiden.nl)

### **ICF LEIDEN - INTERNATIONALS**

Esther Westera  
[esther.westera@icf-leiden.nl](mailto:esther.westera@icf-leiden.nl)